



Himalayan Scholarship Project

Nyhedsbrev 14. december 2003

Kære Scholarship Sponsorere!

Jeg beklager meget at denne opkrævning kommer så sent før Jul, hvor du har travlt med så meget andet, og hvor penge-kassen hurtigt bliver slunken. Men jeg er lige kommet hjem fra Nepal, så det kunne ikke blive før. Jeg håber dog alligevel, at I alle vil indbetale før Jul, dels for at din indbetaling kan komme med på din kvittering for 2003, og dels for at jeg kan få regnskabet på plads for 2003. Husk i øvrigt at vores forening ikke er godkendt af skattevæsenet, og det er derfor ikke tilladt at trække scholarship-beløbet fra i skat; men jeg ved at flere gør det, og jeg har endnu ikke hørt at nogen har fået afslag. De af jer der indbetaler årligt vil først få opkrævning til maj, men I skal alligevel have nyhedsbrevet.

Kedar Bantawa underskrev et gælds-brev på de penge, som han "lånte" fra vores kasse. Han er dog stadig i økonomisk krise, men nu har vi da et papir og en afdragsordning. **Ushma Jacobsen** har bestyret vores scholarship på bedste vis i et år nu, men hun skal formodentlig flytte tilbage til Danmark om få måneder. Men nu er det endelig lykkedes at få startet vores lokale forening i Kathmandu med eget kontor, så fremover vil **Mrs Mingma Sherpa** og **Namgyal Jangbu** stå for distributionen med en separat bankkonto. De blev sat grundigt ind i procedurer og besværligheder af Ushma og mig, så der fremover næppe vil opstå problemer.

Jeg mødte de fleste af vore børn enten i Kathmandu eller på min tur ud i Solu. Jeg mødte også maoisterne, og blev af en vred Område-Commander i Mopung anklaget for udelukkende at give scholarship til rige sherpabørn. Det kunne jeg dog tilbagegive, da de fleste af vore børn kommer fra meget fattige kår. Vi har dog enkelte som ikke er så ringe stillet, men de får støtte til videregående uddannelse pga deres talent, og fordi forældrene trods alt ikke ville kunne klare udgifterne selv. Det endte da også med at han accepterede min forklaring, gav hånd og ønskede held i fremtiden. Men her følger en rapport om hver enkelt af vore studenter:

Jangbu er kommet på Tandlægeskolen i Dharan og var her i efteråret ude i felten og se dårlige tænder. Jeg mødte ham ikke men kommunikerede via mail med ham. Han vil komme til KTM i januar og hæve sine støttebeløb og den tusse, som jeg havde med ned til ham som gave. Den falder på et tørt sted, for han skal til at købe en masse bøger og andet udstyr. Jeg havde også 4 tunge fagbøger med til ham.

Sumitra, Ang Kandu og **Chhiring Doka** er blevet nogle dejlige stærke piger, som er meget glade for deres sygeplejestudie. Sumitra blev så kisteglad for det blodtryks-apparat, som jeg havde med til hende. De er færdige som Midwife-Nurses om ½ år, men håber så meget, at de fortsat kan få støtte til den 3-årige uddannelse som Staff-Nurse, som vil gøre dem meget velkvalificerede til at passe en lokal Health Post. **Ang Lhamu** havde haft rod i sit liv, fordi hendes far døde. Så hun var først startet på Midwife-studiet i foråret. Hun vil ikke kunne starte Staff-Nurse studiet, da hendes 10.-klasses eksamen var for lav. Så hun vil nok være færdiguddannet om et år. **Pravina** knokler med sin 12. Klasse for at få høje nok karakterer til at starte direkte med studiet til Staff Nurse.

Namgyal Jangbu er nu gået i gang med 12. Klasse på Samfundslinien. Hans eksamens-karakterer

fra 11. Klasse var ikke for høje, så han er helt klar over, at der skal slides her i 3.G. Han håber at få et så godt resultat, at han kan studere videre til Bachelor-grad i Samfundsfag, så han kan blive en velkvalificeret projektarbejder for Himalayan Project. Han er nu flyttet ind i vores nye forenings kontor, så han vil fungere som kontormand for os i sin fritid.

Karma Lama er ved at afslutte sin 10. Klasse på Unique Boarding School, fortsat som den bedste i klassen og en af skolens dygtigste elever nogensinde. Men det vil sige, at han skal forlade kostskolen til marts. Han blev meget glad, da jeg tilbød ham også at flytte ind på vores kontor. Han og Namgyal har hver sit værelse og et stort fælles køkken. Han vil så kunne hjælpe vor forening med at oversætte mellem nepali og engelsk. Han vil gerne læse til computer-ingeniør.

De øvrige elever på Unique fungerer også godt. **Kami Tamang**, som blev hentet ind fra Langtang som en forhutlet stakkel, overrasker lærerne enormt. Han lærer så hurtigt og er fænomenal på computer selv om han stadig kun er i børnehaveklasse. Han forstod mit engelsk. Han savner dog sin familie, som sjældent har mulighed for at besøge ham. Han mistede sin donor sidste år, da hun pludselig mistede interessen for ham. Men vi kan jo ikke sende ham tilbage, når han nu fungerer så godt, så vi må forsøge at finde pengene fremover. **Asmita** er det lyse hoved i 1. Klasse, men også lidt af en spilopmager. **Ghita** er stadig en af de bedste i klassen og blevet rigtig god til at snakke engelsk. **Chhiring** har været meget forstyrret ovenpå sine forældres skilsmisse, men nu har lærerne givet ham ansvar for ro og orden i klassen, og de mener at han nu er i hastig ændring i positiv retning.

Sonam Dawa er i gang med sin 12. Klasse, er meget flittig og dygtig. Han fik 500 kr som ekstragave af sine "forældre", og næste gang jeg mødte ham var han i splinternyt og smart tøj. Han vil afvente sit eksamensresultat, før han beslutter i hvilken retning studiet skal gå, da hans ambitionsniveau er meget højt.

Nima er også i gang med 12. Klasse. Han overvejede at forlade skolen og tage et kursus som climbing sherpa og bestige Everest. Men vi overtalte ham til at studere videre mindst til Bachelor. Det klatrekursus kan han altid tage senere.

Samjhana var med til at placere Chhimbu Skole på andenpladsen i en konkurrence med andre underskoler i distriktet. Hun forstår lidt engelsk, og kan næsten svare. Det var dejligt at se, hvordan hendes ekstremt fattige familie har fået et løft fra støtten.

Sonam er blevet maoist. Hans bror blev taget til fange af militæret, fordi de troede han vidste noget. Efter et pinligt forhør skød de ham mellem øjnene. Sonam siger at broderen intet vidste. Sonam afslutter sidste klassetrin i Bakanje, så han håber så meget, at han kan modtage støtte 2 år endnu, så han kan fortsætte til 10. Klasse andetsteds.

Pasang Phuti og hendes forældre er så glade for at hun har fået scholarship. Nu kan hun blive passet hjemme i Junbesi, når familien skal arbejde andetsteds, og så kan hun komme i skole hver dag. Hun trænger også til noget nyt tøj, så det lovede moderen, skulle være noget af det første, der skal ske.

Og så er der alle **Thor's børn**. **Buddhi Bahadur** lever i en sølle sivhytte med sin sølle familie. Nu skal hytten forbedres og Buddhi skal have noget varmt tøj, og det skal hans søskende også. **Furwa Jangbu** og **Tsheri** fra Mopung skal have noget ordentlig mad og lidt sul på kroppen, og nu skal de have tid til lektier, før de skal hjælpe til i marken. **Dawa Chooti** er kommet i pleje hos en onkel i KTM, og han har allerede skiftet skole for hende, så hun kan få en ordentlig undervisning. Og så er der **Mingmar Gyalzen**. Ved et uheld kom lærerne i Chhimbu til at tildele scholarship'et til en "forkert" dreng ved samme navn. Hans far er død og moderen er alkoholiker, så han er i pleje hos

bedsteforældrene, som er meget gamle, fattige men hjertensgode. Så vi kunne ikke tage støtten fra ham. Men vi fandt den "rigtige", og han bliver også nødt til at have, så nu deler de én støtte, og alle er glade. Og så fandt jeg en ny pige til Thor. **Phurwa Lhamu** bor med sin mor i et lille hummer i KTM, går i 9. Klasse og er virkelig en kvik pige med en jernhård vilje til at ville blive til noget.

Desværre mødte jeg ikke **Dawa Nuri**. Han bor så langt væk, at det er næsten umuligt at koordinere pengeoverførslen. Han vandrede 3 dage for at møde mig i Junbesi, men maoisterne havde lavet blokade, så han nåede ikke frem. Men nu vil Namgyal arbejde på at finde en kurer, som vi kan stole på.

Og så skrev vi nye ansøgninger. Jeg har ikke fået styr på dem endnu, men de kommer snart på Internettet. Alle meget fattige og med dramatiske skæbner. Børn for hvem det vil være livredende eller chancegivende at få et scholarship. Gid I dog kunne hjælpe mig med at finde nogle godhjertede mennesker, som har lyst til at hjælpe et stakkels menneske i et hårdt prøvet land. Fortæl familie, venner og bekendte om vores gode og direkte arbejde uden lønomkostninger, uden dyr administration. Vores gamle hjemmeside var næsten umulig at stave til, men nu har vi skiftet webhotel og fået et nyt navn: www.nepalhelp.dk Få dem til at kigge på vores scholarshipside. Der er masser af børn at vælge imellem. Hjælp dem til at få en chance i livet, og til at give Nepal en chance i Verden.

Glædelig Jul fra Kurt!

Hvordan indbetaler man til Himalayan Scholarship Project

- 1) Bed din bank om at overføre til Sparbank Vest: **9260 - 502618**
- 2) Gå ind i en af Sparbank Vests afdelinger og indbetal på **502618**
- 3) Homebanking: fra din konto til konto **92600000502618**
- 4) Homebanking: indbetalingsfunktionen **+73< (tomt felt) +82456082**
- 5) Send en **check** til Kurt Lomborg, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skive

Husk at få noteret dit navn på indbetalingen uanset hvilken indbetalingsmetode du anvender

Vi medsender et FI-indbetalingskort men er ikke glade for det, fordi der til tider opstår kludder hos PBC mht. registrering af afsendernavn på vores kontoopgørelse. Og så skal jeg gætte hvem pengene kommer fra og hvem de er til.

Og desværre vil en oprettelse af en girokonto være for omkostningstung i forhold til behovet.

Det vil lette mit administrative arbejde betydeligt, hvis de af jer som er flere sponsorer om ét scholarship, samler støttebeløbet sammen internt før I sender det til Scholarship-kontoen.